

	Rumeysa ŐimŐek
	16 yaŐında Aksaray Anadolu Őğretmen Lisesi

BİZ Mİ İLETİŐİM ARAÇLARINI İLETİŐİM ARAÇLARI MI BİZİ YÖNETMELİ?

Medya göremediğimiz yerleri gösteren gözümüz, bilemediğimiz, duymadığımız havadisleri bize getiren güvercinimiz. Bilgiye hızla uçurup aynı zamanda bizi tepe taklak eden kafamızı karıştıran ışık...

Son zamanlarda amacının dışında; bilginin, haberin, haberleşmenin, zararsız eğlencenin yanı sıra kötüye yönlendirme, zararlı olana özendirme, aile içi iletişimi unutturma gibi meselelerde de etkisini oldukça gösteren medya, gelecek emanet edilecek bizlerin üzerinde de hakimiyet kurmuş durumda. Őöyle ki bizim iletişim araçlarını yönetmemiz gerekirken onlar bizi yönetiyor. Elimizdeki telefon, televizyon internet... Adeta bize hükmediyor. Televizyon ve internet karşısında saatlerce boşu boşuna vakit geçirmek ve geçen vakti anlamamak elimizde olmuyor. Telefonumuzla yatıp kalkmak alışkanlık adı altında bizi kötüye, zamanı boşa harcamaya, ve sosyal hayatın anlamını, gerekliliklerini anlamamaya, içe kapanıklılığa ve sadece bizi sanal anlamda geliştirmeye –ki böyle bir gelişme ilerlememenin ta kendisi- itiyor.

Televizyon ortamında oluşturulan diziler bizi kötüye, suç işlemeye beğendiğimiz oyuncunun yaptıklarını yapmaya iterken aynı zamanda kötü alışkanlıklara başlamamıza; ailemizle olan bağımızı, hürmetimizi, çevremizle olan ilişkimizi bozmamıza neden oluyor. En önemlisi milli ve manevi değerlerimizi alıp götürmeye çalışıyor. Ne yazık ki televizyon kanallarının büyük bir kısmı, dizilerin geneli bu şekilde. Bize okulda sigaranın zararı anlatılırken televizyonda en sevdiğimiz oyuncu sigara kullanıyor, içki içiyor. –Bulanık gösterilse de bizlerin gözünden bir şey kaçmaz.- Bu bize öğretilenlerle çeliŐki içinde. Ve haberlerde bir taraf aynı olayı geçici bir mesele olarak değerlendirirken diđer taraf bir enkaz olarak anlatıyor.

Medya içindeki bu çeliŐki kafamızı karıştırmaya yeterli. Ve olaylar tek taraftan ya iyi ya da kötü tarafından ele alınarak bizim de tek taraflı düşünmemize sebep oluyor. Olaylar bütünüyle iyisiyle kötüsüyle meydana çıksa o zaman bizlerin de çok yönlü düşünen bireyler olarak yetişeceğini düşünüyorum.

Gerek televizyonda gerek internette ve gerekse gazetelerde çocukların da, iyi olmaya meyilli gençlerin de yapılan çalışmalara programlara, yazılara vs. ulaşabileceđi

unutuluyor bazen. Maalesef şiddet içerikli, cinsel içerikli, ahlak dışı yapılanları normal karşılayan yayınlara bizlerin ulaşmak istemediğimiz halde önümüze getirilmesi çok üzücü. Bilgisayarımıza virüs geldiğinde bile önümüze gelen fotoğraflar o kadar utanç verici ki. Medya bu konuda çok hassas olmalı. Olmalı ki çok çabuk etkilenen, kandırılan, özendirilen bizler kültürümüze, özümüze ters düşen şeylere meyil etmeyelim.

Medya hep kötü mü? Elbette hayır. İlerleyen teknoloji sayesinde olağanüstü bir şekilde haberleşmemizi, haberdar olmamızı sağlayan büyük bir kaynak bizim için. Öğrenmeyi kolaylaştıran, bizi düşünmeye sevk eden program ve çalışmalarla bilgiye çalışmaya anında ulaşabileceğimiz fırsatıyla gözler önünde.

Kendimize yol çizerken ister istemez medyanın etkisi oluyor. Medyanın geleceğimiz açısından bu denli önemli olduğunu bilip bir şey yapmamak olmayacağı gibi, özümüze, kültürümüze de büyük saygısızlık olur. Bizi fabrika üretimi gibi tek düze farklı boyutlarda düşünemeyen, hayatın anlamını bilemeyen, ilerlemeyen, gelişmeyen olmaya itenleri bir an önce itip aydınlık dolu geleceğe yelken açmak duasıyla...